

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Maak een eigen hoekje, een klein moment**

“Innerlijk zijn veel mensen verlegen om aan zichzelf uit te leggen wat het betekent met God te leven, want dan denken ze vaak dat dat niet aanvaard kan worden door hun medemens - door hun man, door hun kinderen, door de familie - zodat ze weleens het idee kunnen hebben inderdaad losgeslagen te zijn, alleen te zijn. Maar in eerste instantie moet je daar absoluut niet bang voor zijn.

Probeer je eigen hoekje te maken, je eigen ruimte. Probeer als het ware op een kleine manier met die grote dingen bezig te zijn, zonder stress, zonder jezelf te overvragen. Een klein moment waar je met de onzichtbare wereld in verbinding staat, een moment waar je alleen bent, waar je bijvoorbeeld ergens zit te wachten of gewoon thuis bent, een verloren moment, een ogenblik waar je even de aandacht geeft aan dingen die belangrijk zijn in het leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 10: “God brengt mij vervulling”) © Mayil.com